

Kyrkomötet
Motion 2012:10
av Ylva Wahlström

Säkra mångfalden i våra vigningstjänster

Förslag till kyrkomötesbeslut

1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att se över mångfalden i stiftens olika rekryteringsprocesser och se till att antidiskrimineringslagar kan syna kyrkans antagningsförfarande.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utifrån detta återkomma till kyrkomötet 2014 med en åtgärdsplan.

Motivering

När vi arbetar med rekrytering bör vi se olika språk och livserfarenheter som viktiga tillgång för vår kyrka. Vi inom kyrkan vill främja de olika språken, men missar ofta att använda de på ett bra sätt. Vi vill välkomna alla med funktionsnedsättningar till vår kyrka, men hur många får komma ända fram i selektionen till präster och diakoner?

Vi vill inte göra skillnad på människor, men gör det ibland ändå. Ofta på ett kränkande sätt, kanske i all välmening, fast det blir fel och kränkande. Varje människa har rätt att pröva sina vingar, även om de inte bär lika högt. Och fördomar gör oss överbeskyddande samtidigt som kraven blir extra höga på personer som har begränsad förmåga.

Vi i vår kyrka riskerar också att bryta mot svensk diskrimineringslagstiftning när människor med olika funktionsnedsättningar inte tar sig igenom antagningsförfarande. Dessutom förväntas vi leva upp till de olika FN-deklarationerna. FN:s konvention om personer med funktionsnedsättningar, vill bland annat säkra rätten till arbete på olika nivåer. Vidare har FN språkrättigheter utifrån sitt ursprung och vi har även språklagar i vårt land.

När vi börjar arbeta utifrån detta kan vi bli en individbaserad folkkyrka där mångfalden, flerspråkigheten och tillgängligheten är tydlig och självklar för alla.

En tanke är att reglera antagningen till ett givet antal vid varje antagningsprocess, men det har inte ansetts lämpligt, fast det skulle vara en struktur som upplevs mindre diskriminerande, för alla parter och man skulle mer lätt kunna pröva igen.

Mångfald är en tillgång. Jesus ger kvinnor i uppdrag att berätta för sina manliga lärjungar att han är uppstånden. Och Jesus skickade botade människor till maktens män för att visa på dessa människors värde. Gud lägger sin skatt i bräckliga lerkärl, så kyrkan behöver se värdet i de för världen ringa människor än i dag.

Stockholm den 18 juni 2012

Ylva Wahlström (MPSK)